

Ron Bruinier, “**Schuilen bij Vader**” – PHCA 31-10-2008

De groeiavonden zijn een gelegenheid om op te laden en voor elkaar te bidden. Het gaat om God in onze stad! - Henk van Deutekom leidt de aanbidding; daarna zijn er verschillende beelden.

Zo is er o.a. een beeld. over een licht dat aangaat in veel donkere huizen in onze stad, waar de Bijbel weer open gaat en Bijbelstudies komen.

Verder een beeld van Jezus als Licht, als rots in de branding in onze woelige tijden.

Ron Bruinier leest uit **Johannes 14:12-18 en 10:11-15**. Jezus zal ons een andere Trooster sturen, en ons niet als wezen achterlaten; Jezus is daarbij de goede Herder die zijn schapen niet in de steek laat.

Zijn wij als die schapen, die zich laten leiden door de Goede Herder? Luisteren en volgen wij? Wij willen leven uit Christus, ons vereenzelvigen met Hem: een relatie met Hem hebben. Ook Jezus Zelf kon niets doen zonder de Vader. Hij ontving zelf ook de Heilige Geest: een zalving om dicht bij de Vader te zijn – daar is Hij altijd op gefocust!

Zijn wij dat ook? Op elk moment, ook bij telefoontjes e.d.? Laten we altijd op God gericht zijn. **Voelen we ons thuis bij Hem?** Of zien we God bijv. als leraar? Hij wil onze Vriend, Beminde, en Bruidegom zijn.

Zijn wij als kinderen bij de Vader? Durven we bij de Vader te komen als we foute dingen deden? Handelen we de dingen af zoals God dat wil, en nemen we verantwoording voor onze fouten? Wat je ook gedaan hebt, het brengt geen scheiding tussen Hem en jou – Hij respecteert je nog steeds, wijst niet af – alleen de zonde in ons. Bij Hem zijn we altijd welkom. Hij luistert en is open. Hij vergeeft, en neemt niet voor altijd onze voorrechten weg. Zelfs het bewijsstuk tegen ons wordt uitgewist!

God is liefdevol en barmhartig, waar onze aardse vaders vaak eisen stellen. Maar bij de hemelse Vader kunnen we schuilen.

Het is bevrijdend om een plek te hebben waar je je pijn kunt tonen en je verdriet kwijt kunt. Daar ben je thuis, daar kun je huilen.

Door Jezus kun je vernieuwd worden in je denken, en groeien in vaderschap – door de band met je hemelse Vader. Laten we terugvinden wat we zijn kwijtgeraakt. Jezus zegt, “Komt tot Mij allen die vermoeid en belast zijt”.

God wil graag weer die liefdeband met ons; daarom gaf Hij zijn Zoon voor ons. In hem ontvangen we nieuw leven. Bij Vader kunnen we altijd thuiskomen. Hij is alom tegenwoordig. Hij luistert altijd!

Hij zegt als het ware, “De dingen ontlenen aan Mij hun waarde. Jaag ernaar Mij beter te kennen. Zoek Mij, en Ik laat Mij vinden. Alles vloeit voort uit de relatie tussen jou en Mij. Je zult een getuigenis zijn tot eer van Mijn koninkrijk. In Mij is vrede, zekerheid, leven ... je zult je vervulling vinden in Mij.”

“Welzalig allen die bij Mij schuilen.”

Ron eindigt met gebed, en we zingen nog een lied voordat er een gebedstijd is voor ieder die daarom vraagt.

. o O O o .